



TURF BERG

NIEUWSBRIEF DE TURFBERG LEEFT!

FEBRUARI 2022

AGENDA:

DI 1 februari	19.30 -	Straat Contact Personen	VRC
WO 2 februari	10:30 - 11:30	Koffie-uur Accent	VRC
WO 2 maart	10:30 - 11:30	Koffie-uur Accent	VRC
WO 2 maart	12.00 - 13.00	Lunch	VRC

Koffie-uurtje 2 februari !

Beste allemaal,

Gelukkig kan het koffie-uurtje weer door gaan. We verwelkomen jullie weer graag op de eerste woensdag van de maand, beginnend op 2 februari bij VRC/De Dennenberg Schotelmansstraat 25.



Tijdens dit koffie-uurtje kan ook weer voor de lunch (van maart) gereserveerd worden. Aanmelden bij Annelies, kosten €5 .

Graag zouden wij hierbij ook de straatcontactpersonen bij willen uitnodigen. Het lijkt ons ontzettend fijn om weer zo veel mogelijk mensen te ontmoeten en samen aan een mooie en gezellige toekomst in de wijk te bouwen.

Wat we verder allemaal in het komende jaar gaan en willen doen ??

Hopelijk kunnen we samen weer vele activiteiten ondernemen: busreis, wijkfeest, burendag, eten wat de pot schaft, garageverkoop en wat nog allemaal meer. Wie zal het zeggen en hoe zal het gaan? Wij hebben er in ieder geval zin in!!



**TURF
BERG**

NIEUWSBRIEF DE TURFBERG LEEFT!

FEBRUARI 2022

1 februari Bijeenkomst straat contact personen!

Uitnodiging voor alle (toekomstige) straatcontactpersonen

Op DINSDAG 1 FEBRUARI om 19.30 bij de VRC komen we bij elkaar om elkaar te leren kennen.

Ben jij voor jou straat een straatcontactpersoon of wil je er een zijn/worden? Dan nodigen we je van harte uit!

Om te kijken wat DOET een straatcontactpersoon ook al weer?

Hoe het gaat in de straten die betrokken zijn bij ons programma?

- Zijn er mensen verhuist of overleden die in ons bestand staan?
- Zijn er nieuwe mensen komen wonen?
- Zullen we een straatactie doen, voorbeelden uit andere wijken.

Karin: onze nieuwe wijkondersteunster

Hallo,

Mijn naam is Karin (49 jaar) en ik ben moeder van 1 zoon. Sinds 1998 werkzaam in Valkenswaard, vanaf 2011 ook woonachtig in dit fijne dorp en sinds kort mag ik aan de slag als wijkondersteuner voor 'Accent op ieders talent'. Ik heb ontzettend veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen en kijk uit naar veel, ongetwijfeld bijzondere, ontmoetingen!

Ik heb altijd in een creatieve sector gewerkt en mocht mijn talent inzetten om van menig huis een thuis te maken. Of van een saai kantoor een inspirerende werkplek. Van een klinische kantine een gezellig honk. Of van hysterische kinderkamer een veilige cocon waarin drukke en/of gevoelige kinderkoppies hun rust konden vinden. Dit alles is mogelijk geweest door echt te luisteren en te kijken naar de mensen vóór en mét wie ik werkte. Maatwerk voor iedereen. Met dezelfde instelling ga ik graag aan de slag in de wijk om te kijken waar we een positieve en veilige verbinding voor en met bewoners kunnen maken dmv het burenhulp programma. Aandacht maakt alles mooier!
(#metdankaanikea #betergoedgedanslechtslechtverzonnen)

Mijn vrije tijd besteed ik graag in de tuin, aan wandelen in het bos met onze hond, gezellig samenzijn met vrienden en familie, schilderen/ opknappen van oude meubels en een beetje klussen in huis. Heb al een paar kleine stukjes van de wereld mogen zien en hoop in de toekomst nog een aantal, voor mij onbekende, landen en culturen te gaan beleven.

Ik hou enorm van muziek en kan moeilijk stil blijven zitten en/of staan. Regelmatig zing ik hard en ongegeneerd mee als ik denk dat niemand het ziet of hoort. Waarvoor oprechte excuses. Mijn zang is helaas geen feest voor andermans trommelvliesen!

Ik hoop elkaar snel te treffen in een open maatschappij waarin we mogelijkheden zien, lichtpuntjes creëren en de dagen wat meer kleur kunnen geven. Samen. Met elkaar.

Mijn allereerste intake was in deze wijk en bleek nogal veelomvattend. Bij deze casus zijn directe burens een zeer gewenste match gebleken en hebben we succesvol professionele ondersteuning voor langere termijn kunnen inschakelen.

Ik blijf me voorlopig nog wel even bezig houden met inlezen/inleren in de wereld van het sociaal domein. Heb al diverse doorverwijzingen gehad vanuit WMO en praktijkondersteuners van huisartsen. Er is een hoop te doen en niet alles past op het bordje van Accent. Ben ongelooflijk blij dat de koffie uurtjes weer beginnen want eenzaamheid is echt een enorm probleem. Ik hoop dan ook dat ik bij het volgende uur wat nieuwe mensen aan kan laten sluiten.

Zie ik jullie ook woensdag?

